

DE HOFNAR

Voel je ontzettend welkom. In dit hippe bruine eetcafé kan je heerlijk ongedwongen genieten. Niet alleen van lekker eten en drinken, maar ook van goed gezelschap. Ga voor een goede kop koffie met wat zoets, een snelle lunch, een borrel of een smaakvol, betaalbaar diner. Je bent altijd van harte welkom!

Menu

VOORGERECHT

Carpaccio van ossenhaas

met truffelmayonaise, pijnboompitten, zongedroogde tomaat en parmezaanse kaas

Vitello tonnato

met tonijnmayonaise en gefrituurde kappertjes

HOOFDGERECHT

Gegrilde Ierse bavette steak

met groene salade, bearnaise saus en frieten met truffelmayonaise

Vlaams stoofvlees

Met Vulcaan Amber bier, rodekoolsalade en frieten

Zalmfilet

met een noten kruidenkorst en en saus van gepofte rode paprika

NA

Koffie of thee